

psychische trance email deze

On Thu, May 29, 2025 at 9:53 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

[UOha 418l 93v Zl QVQ : Gerbert : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)

On Thu, May 29, 2025 at 9:52 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

stoffelijke afbraak is niks
als je maar innerlijk wijsheid op doet

On Thu, May 29, 2025 at 9:51 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

In de moeder zijt ge tot eenheid
gekomen. In de moeder groeiden de stoffelijke weefsels
ineen met de ziel, ze moeten losgelaten worden, wil de trance
beleefd worden. En die eenheid groeide tezamen op en werd
mensch. Ziel en stof zijn nu als de oogen in uw hoofd, uw mond,
waardoor ge spreken kunt, of uw beenen waardoor ge voortgaat.
Wat is de mensch zonder al deze organen? En toch de psychische
trance eischt van u al die organen los te laten, te zien en
te voelen buiten het bestaande, eerst dan kunt ge u overgeven
en is uw gevoelsleven in staat een dergelijke ontwikkeling in
zich op te nemen.

On Thu, May 29, 2025 at 9:45 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

het is veel hoger het geld

On Thu, May 29, 2025 at 9:38 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Het werden
de gevaarlijksten op den occulte weg en ze behoorden van dat
uur tot de bedriegers, wie met hun giftig levenssap anderen ombrachten.

On Thu, May 29, 2025 at 9:13 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

hoe vaak we donkeren sessie doen kunnen we onze lichaam overwinnen

On Thu, May 29, 2025 at 8:55 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Het echte medium staat
voor de krankzinnigheid, want de occulte wetten voeren u van
de aarde weg en maken u los van het eigen-ik.

On Thu, May 29, 2025 at 8:45 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Ons instellen
op de stemorganen volgt en wij zijn gereed om te spreken.
Onze media kreunen niet, kunnen hoogstens het „vaarwel aarde”
in gedachten uitroepen, maar meer ook niet, want ze zijn los
van het stoffelijke mechanisme.

On Thu, May 29, 2025 at 8:29 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com>
wrote:

De ingewijde
ergert zich dood — zooals ik u reeds zei — en kijkt door hun
maskers, hij weet dat het bewust bedrog is.

On Thu, May 29, 2025 at 8:24 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com>
wrote:

Het doode-ik spreek tot hen allen.

On Thu, May 29, 2025 at 6:38 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com>
wrote:

IK DROOMDE dat er een vrouw met een man mij heel veel gif in mijn
lichaam
wou spuiten

maar praat meer tegen de slapende mens en dark
occult deze email

4 5 graad van slaap lost balans overboord en grote vleugels glijden er in

On Thu, May 29, 2025 at 10:12 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com>
wrote:

De ziel — ik ga er steeds dichterbij —
175

maakt haar eigen balans op. Voelt u het reeds? De ziel leeft
erdoor en de slaap gaf haar deze zoo groote genade.

als je iets goed heb gedaan dan is rechtvaardigheid

On Thu, May 29, 2025 at 10:07 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com>
wrote:

Blijft de ziel in den derden graad voortslapen, dan kunt
ge nachtmerries beleven, uw nachtwandelingen maken en uw
luchtkasteelen bouwen; nu zijt ge ertoe in staat, want de ziel
leeft thans tusschen hemel en aarde en is daarin voelend en
denkend. Nu kan het spook tot u komen. Nu worden er rommelige
en prachtige dromen beleefd, stoffelijke en hartstochtelijke,
al naar gelang de ziel en de verlangens zijn.
De ziel heeft het dromen dus in eigen handen.

On Thu, May 29, 2025 at 10:03 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

U hoort het: zeven overgangen, voordat ge het laatste en diepste beleven kunt. U als mensch beleeft er slechts vier van, de andere drie graden worden nooit door u beleefd. Zoo verkwistend is Moeder Natuur, zelfs den slaap heeft ze Cr zoo diep gemaakt, [dat de laatste graden niet eens kunnen worden beleefd](#). Toch hebben die laatste drie graden een enorme beteekenis voor uw en ons leven, ook al beleeft ge hen niet en weet men er op aarde niets van, dag in dag uit zijn die drie graden aan het werk voor u als mensch en schenken u iets.

On Thu, May 29, 2025 at 10:02 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

We leerden reeds de bewuste en onbewuste trance kennen, doch de slaap bezit de graden, de zeven diepten, die door het medium overwonnen moeten worden, willen wij als astrale wezens tot uw leven kunnen spreken.

De slaap is nu weer één met de trance, die dus nü opgelegd en overwonnen is. U bent erdoor aan uw lichaam gekluisterd, 167

de magiër heeft die boeien overwonnen en dit is de kunst van het Oosten, waarin ze de occulte wetten beleven.

je moet je licht in je ogen mond en benen instellen op derde drempel van je slaap

On Thu, May 29, 2025 at 10:16 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Deze graden van slaap zijn het licht in uw oogen, zijn voor het gevoelsleven de intuïtie en de sensitiviteit voor de geestelijke gaven.

eze mail ging over de slaap trance

On Thu, May 29, 2025 at 10:47 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

eind mail

On Thu, May 29, 2025 at 10:47 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Wil niet groter zijn dan ge aan gevoel bezit, de astrale wetten roepen u toch het geestelijke halt toe. Kunt ge u zelf van het bedrog losmaken, geloof mij, miljoenen zielen zullen verheugd zijn om u te kunnen helpen en eerst dan ontwaakt uw

betere ik.

Alléén de waarheid voert u naar de waarachtige liefde!

On Thu, May 29, 2025 at 10:43 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

De magiër zoekt dus de stoffelijke wetten, de Jogi is het en de ingewijde, die zich los willen maken van het aardse leven en dan in de astrale wereld willen waarnemen.

On Thu, May 29, 2025 at 10:40 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

dus niet eerste licht of tweede licht maar derde licht zijn om soms naar 4 en 5 te kunnen gaan maar je moet eerst wennen aan derde licht

On Thu, May 29, 2025 at 10:37 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Dat kennen de mensen

niet, men weet het alleen in den Tempel.

De magiër staat nu voor de psychische trance. Hij bouwt aan de trance en hij leert deze graden van slaap kennen. Doordat hij zijn organisme overwonnen heeft, daalt hij vanzelf in de psychische trance af. Maar hij wil dieper in het lichaam af dalen. Dit beleven voert hem over den drempel van den vierden graad. Hij leeft nu in den vijfden graad en heeft nog steeds het lichaam in zijn macht. Hij zal het lichaam terugvoeren, totdat de dood voor hem staat.

On Thu, May 29, 2025 at 10:35 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

ik vind het rood niet lekker

On Thu, May 29, 2025 at 10:30 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Mijn beenen, voelt hij, behooren bij dat waarin ze leefden en dat is een ruimte en die ruimte is een wereld. Dat was een wereld en het iets van hem waren beenen. Beenen en ruimte, ruimte en beenen zijn één. Zijn, denkt hij verder, als het leven van de ruimte. Stop! Opnieuw beginnen! Mijn beenen zijn van mij en die wereld is een ruimte. Dit, voelde hij, was heel duidelijk. Indien zijn beenen níet van die wereld waren, dan konden ze er tevens niet in leven en dat heeft hij kunnen volgen. Beenen en armen, hoofd —■, hij schreeuwt het weer uit van de pret. Hij is er bijna, hoofd, armen — nu rustig denken, maar hij kan niet meer. Hij trekt zijn beenen terug en rust eerst wat uit. Wat drinken zal hem goed doen. Hij neemt een slok en spuwt het weer uit ook. Wat is dat? Weer wat nieuws, een nieuw verschijnsel.

On Thu, May 29, 2025 at 10:29 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Nu begrijpt hij het en zal er aan denken, hij moet het weten. Hij zal nu zelf ook meegaan en opletten. Hij laat zijn beenen weer dansen en zie, een mensch trekt aan zijn beenen en wil hen bezitten. Hij trekt hen terug en kijkt in die andere wereld en volgt het wezen, dat op zijn beenen loert. Ik ben hierin niet meer alleen, denkt hij, anderen zijn mij toch voor? Ik ben tot hier gekomen, anderen hebben het reeds bereikt.

On Thu, May 29, 2025 at 10:28 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Nu liet hij de beenen buiten hem om lopen en ook dat ging als vanzelf. Kijk, kijk toch, dacht hij, mijn beenen dansen van de pret en ze zijn net zoo gelukkig als ik. En de beenen waren ook gelukkig. Maar hij was het, die het geluk erin legde. Dans, dans, ik wil dat je danst, beenen van mij, mijn eigen beenen, danst toch. Dagen lang speelde hij met zijn beenen, liet hen de vreemdste capriolen maken, totdat hij er zelf genoeg van had. Wat is het? Een nieuw wonder leerde hij nu weer kennen.

De beenen zakten in elkaar en legden zich daar neer om te slapen. Ook hij voelde zich suf en wilde inslapen. Even slechts, toen schreeuwde hij het uit van de pijn. Wat is het? Bliksemsnel trok hij zijn beenen terug en nu ging de pijn weg. Ook dit was weer nieuw, heel nieuw voor hem en dit zou hij willen leeren kennen. Hij legde zich neer om te slapen, zijn dagtaak was voorbij.

On Thu, May 29, 2025 at 10:25 PM Jeff post <j.f.post1986@gmail.com> wrote:

Hij legt steen op steen

193

en bouwt nu aan een astraal gebouw, het leven na den dood

•— den geest.

Toch trok hij